



Yitse Landzaat (20)
leraar in opleiding
op de Rots in Ede

DE ROTS EDE

WAT DE LERAAR LEERDE

Je bent gekend, geliefd, waardevol en uniek gemaakt

“Weet je wat een meisje uit groep 3 zei? ‘Ik ben trots op u.’ Toen ik vroeg waar ze trots op was, zei ze: ‘Dat u zo goed gelooft in God.’ Aandoenlijk, hè?”

Yitse studeert aan de pabo van de Christelijke Hogeschool Ede. Tijdens de eerste twee studie jaren denkt hij wel eens: ‘Ik ga iets anders doen.’ Maar dan komt hij als stagiair terecht bij de Rots. Dat verandert alles.

“God houdt van je om wie je bent, niet om wat je kunt. Ik hoop dat ik dát de kinderen kan meegeven.”

“Door mijn protestantse opvoeding, kende ik het geloof van huis uit. Toch had ik wel geloofsvragen, zoals: bestaat God echt, is Hij er ook voor mij? Maar die vragen liet ik rusten. Ook twijfelde ik over mijn studie. Lesgeven gaf me geen energie. In

het derde leerjaar werd ik bij deze evangelische basisschool geplaatst. Wat moest ik daarvan verwachten? Zouden ze de hele dag met hun handen in de lucht staan?

Vanaf dag één was ik er op mijn plek en zo voelt het nog steeds. Oprecht geïnteresseerde collega's, begripvol over mijn twijfels en altijd in voor een goed gesprek. Door hen ben ik me in het geloof gaan verdiepen. Dat was voor mij het startpunt. Ik leerde de liefde van Jezus kennen. Nu vind ik het geweldig om voor de klas te staan.

Ik heb me laten dopen. Dat is ook gefilmd. Deze film heb ik al in een paar groepen laten zien. Wel persoonlijk en kwetsbaar, maar op school vinden we het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen. Hoe mooi is het dat je kinderen kunt inspireren met je eigen geloofsverhaal?